

Vriendenvoetbal 2017-2018



Het seizoen is weer gestart en volop onderweg.

Omdat het verslag niet meer verzorgd word door Sjon zullen Ronald en Andre dit voortzetten.

Sjon bedankt voor jou bijdrage de afgelopen jaren.

De FC vernieuwd en heeft een hele nette [website](#) waar wij een eigen [sectie](#) hebben. Wat mij opviel is dat de club van vrienden toch wat kleiner is dan we dachten. Zeker degenen die meespelen is door de tand der tijds teruggelopen. Aan ons dus de eer anderen enthousiast te maken om gewoon eens mee te doen, en daarna natuurlijk lid te worden.

Vertel vooral wat we nog meer doen,

Uiteraard niet vergeten de bokkentochten, strandtochten, Telstar, buitenlandse wedstrijden bezoeken, poolen, darten, drinken en vooral veel en slap lullen.

Kortom gewoon doen, neem ze mee.

Ter zake nu, de verslagen:

16Sep17

16 september is een deel van de groep lekker wezen wandelen en hebben de laatste vaatjes in de diverse strandtenten geleeqd. Erg gezellig en vooral weer leerzaam, de lucht brak speciaal voor ons open tussen de toch wel heftige buien door.

Egmond-wijk aan zee, tijd 6 uur en 17 minuten of zoiets, best netjes met je zakken vol.!

Dank aan degenen die ons netjes hebben afgezet in Egmond aan zee. (Jolanda, Roy en Sandra).



23Sep17

(Blauw 1-Hesjes 0)

Dan ging het toch echt los op 23september, de opkomst nog wat afwachtend maar met het zonnetje aan de hemel en temperaturen die we de hele zomer niet hadden gevoeld in klein comité afgetrapt.

Helaas niet meer goed op het netvlies of de bal er überhaupt in ging maar onze dichtende mede baller claimde van wel. We zijn los.

(overigens bleken wat leden de agenda's niet met de FC agenda gesynchroniseerd te hebben en waren (nog) op vakantie. Gemiste kans mannen!! 😊)



Andre was hier het verslag aan het intikken,

alleen zoekgeraakt in de digitale wereld die cloud heet

30Sep17

(Blauw 0-Hesjes 1)

De tweede poging, volle bak, maar dat kwam natuurlijk ook doordat onze trainer maar liefst 80 jaar aantikt.

De vis smaakte heerlijk en oh ja van de 120 voorzetten op Ome Jaap gingen van de 100% doelkansen er 119 naast het werd hem gegund. Dit heeft de pret niet doen drukken.

Ook nu was het lekker weer om te voetballen en dat hebben we dan ook gedaan.

Jaap gefeliciteerd, respect! Nog steeds trouw op het veld, ELKE week. Een voorbeeld.

07Okt17

(Blauw 1-Hesjes 0)

Oktober al weer, mooie maand, mooi weer, super opkomst en een dag met vele verrassingen. Scheve benen die ineens recht staan. Zekerheden die niets dan missen, en dan smaakt dat biertje voor de een wat beter dan voor de ander. Proost.

De opkomst was uiteraard groot, tenslotte moesten er wat bier calorieën bij om de training voor de volgende dag te voltooien.

Kort gezegd, Volle bak topdag. Proost

08Okt17

(Blauw 1-Hesjes 0)

De bokkentocht, altijd gezellig en ook dit jaar gewoon in het zonnetje op het terras in wijk aan zee.

Oma's pruimen, bokkelullen, zuurkool met gehaktbal, bitterballen en vooral ook hier weer veel gezelligheid.

Ook dit is vriendenvoetbal.



14Okt17

(Blauw 0-Hesjes 1)

Weer terug op aarde, de oude vastigheden aan de bal zijn weer hersteld en de onkunde weer op zijn plek.

Volle bak en droog tussen de talrijke buien door. Een mooi nat veld. De bal rolt!!!

Het mooie is dat de samenstelling weer anders is dan de weken ervoor, dus het verveelt ook niet.

Er waren we wat mijlpalen die muurvast in het gras leken te staan, of was het toch de afleiding door het eerste wat ook speelde. Peter probeerde die mannen nog even wakker te schudden met een extra balletje op hun veld.

21Okt17

(Blauw 0-Hesjes 1)

Veel afmeldingen vooraf, weer die slechte planning? Of is dit gewoon de herfstvakantie dip?

Met 7 !! man toch het veld op, want de zon schijnt.

Jaap in de spits, en wat een goal was dat. We hebben er nog lang over nagepraat.

Waren dat nou ook messcherpe voorzetten van onze trainert. Helaas veelal op waarde verkeerd ingeschat. De hesjes waren beter, maar Jaap won.

Volgende week weer volle bak mannen?